

Taipei - huvudstad i Taiwan

Svensk-Taiwanesiska Vänskapsföreningen

Föreningen skall arbeta för att i Sverige sprida kunskap om Taiwan och väcka intresse för dess historia, kultur och samhälle, att bidra till kulturellt utbyte mellan länderna samt att öka den ömsesidiga förståelsen mellan människor i Sverige och Taiwan. Föreningen tar inte ställning till frågor inom Taiwans inrikespolitik. Föreningen anser det som självklart att alla eventuella framtida beslut om Taiwans politiska ställning enbart kan fattas av befolkningen i Taiwan, utan ekonomiska, diplomatiska eller militära påtryckningar utifrån.

Vill du bli medlem?
Epost: medlemskap@swetai.org
Webb: www.swetai.org
Swish: 123 687 1057



Taipei, huvudstad i (Republiken Kina på) Taiwan, ligger i en gryta omgiven av berg på norra delen av huvudön. Från att ha varit en sömnig håla under den första tiden efter 1949, då Chiang Kaishek och hans styrkor kom från Kina, har Taipei utvecklats till att bli en modern storstad med idag cirka 2,5 miljoner invånare.

Länge ansågs Taipei vara inte bara en tråkig utan också en ful och smutsig stad. Avgaser från de tusentals bilarna, bussarna och motorcyklarna som trafikerar dess gator gjorde luften dålig. Trafiken i Taipei är fortfarande tät, men mycket har gjorts för att förbättra situationen.

En ny generation bussar rullar längs gatorna och naturligtvis förnyas även bilparken. Men framför allt har MRT, systemet med tunnelbanelinjer, tagit bort mycket trafik från gatorna och därmed förbättrat luften, samt underlättat resandet.

” **Maten är kanske
Taipeis adelsmärke
med rätter från
hela det kinesiska
köket**

Staden har även ett antal gröna "lungor" som erbjuder inte bara bättre luft utan tillfälle till rekreation i vacker miljö mitt inne i stan. De främsta av dessa är Chiang Kaishek Memorial Park och Da'an Forest Park som båda ligger mitt i centrum.

Taipei är en stad som aldrig sover. Varuhuset, som japanska Sogo och Shinkong Mitsukoshi, och inte minst skyskrapan Taipei 101 (tills nyligen högst i världen) är öppna långt ut på kvällen. Och när de stänger tar de tradi-

tionella nattmarknaderna vid. Där, i små gatustånd, kan besökaren köpa allt från mat och kläder till elektronik och krimskrams. Gammal kultur finns kvar i form av Longshantemplet, Konfuciestemplet och Ximen Red House. Maten är kanske Taipeis adelsmärke med maträtter från hela det kinesiska köket, men även västerländska inslag såsom pizzerior och kaffehus.

I stadens utkanter finns spektakulär natur och varma källor, såväl i Beitou och Yangmingshan i norr som Wulai i söder. Det är heller inte långt till badstranden i Danshui.

